

# Visa om Kyrkesund

Text och musik:  
Hans Forsberg  
04-02-05

När stormarna lagt sig i mitt paradys, små strålar av sol bränner bort dis.  
Ett djupt andetag, jag blir stilla ett slag. För framför mig öppnar sig mitt Kyrkesund.  
Se Christer, han fixar med sitt morgonbestyr. Ut över havet syns Måsekärs fyr.  
Man vaknar i husen, ja – ett efter ett. Det hisnar i bröstet av allt som jag sett.

*Refräng:*

Oh Kyrkesund, Oh Kyrkesund! All världens skönhet för öppen ridå!  
Oh Kyrkesund, Oh Kyrkesund! Sumpen och Härön får hjärtat att slå.

Vid sjöboden torkar fiskar´n sitt garn. Från badet hörs leken från stojande barn.  
I trägår´n serveras mat som hör till – Färska potatis och nyfångad makrill!  
Om kvällen känns dofter av havsbris och tång. Från Anderssons brygga hörs dragspel och sång.  
I lä bakom Härön finns skyddande hamn. Hör vindarnas sus...- de viskar ett namn...

*Refräng:*

Oh Kyrkesund, Oh Kyrkesund! All världens skönhet för öppen ridå!  
Oh Kyrkesund, Oh Kyrkesund! Sumpen och Härön får hjärtat att slå.

Mänskorna karga , men varma ini. Här är det viktigt att få leva fri.  
Det är tyst och still a här, trots evig vind. Sök lä bakom knuten, känn sol mot din kund.  
Vart jag än reser, jag tror du förstår, min tanke och längtan till Bohuslän går.  
Bland bergen och stränder, se min lyckas rand. För evigt är löftet i vårt kärleksband.

*Refräng:*

Oh Kyrkesund, Oh Kyrkesund! All världens skönhet för öppen ridå!  
Oh Kyrkesund, Oh Kyrkesund! Sumpen och Härön får hjärtat att slå.

- - -